

Historien om en fuglekasse der blev til 10 samt et samarbejde omkring en mølle

Mange har nok lagt mærke til de 50 nye fuglekasser, der er blevet hængt op i Bøjden Nor i det tidlige forår. En af fuglevennerne havde en kontakt til det åbne fængsel Søby Søgård, og de havde en del færdige fuglekasser på lager, de gerne ville sælge til en yderst fornuftig pris. Denne fugleven, Kjeld Meiling, kontaktede så undertegnede, idet håb at jeg ville tage over og forsøge at få nogen til at betale og også at få dem hængt op.

Da jeg har min gang i Fugleværnsfondens (FVF) reservater ved Bøjden Nor og på Langeland, og der havde set de efterhånden meget gamle og noget trætte fuglekasser, var der ikke mange sekunders betænkningstid, inden jeg svarede Kjeld, at det må jeg arbejde på, at de kommer FVF til gode.

Som sagt så gjort, en mail blev forfattet og sendt til FVF. Der var 200 fuglekasser, så der var både lidt økonomi i det, men så sandelig også lidt arbejde, da de alle var med hul for blåmejser. Som tidligere tømrer, så var ombygningen ikke den svære kunst. Lykkeligvis så fandt FVF også ideen god. Blot så skulle alle fuglekasserne nummereres og angives til hvilken art den er tænkt, og placeringen i reservatet skulle vi dokumentere med foto og koordinater til det videre elektroniske kort og registreringssystem.



Det sagde vi "Ja Tak!" til, og da vi i forvejen har en "Fuglekassebandeleder" i Per Havlit, blev han indviet i planerne.

Jeg fik hentet fuglekasserne, og de første halvtreds blev læsset af hjemme ved Per, hvor vi så gik i gang med ombygningen og nummereringen.

Så oprandt dagen hvor Per og Jeg drog i felten og fik kasserne hængt op i Bøjden Nor.

Resten af kasserne, 50 til Gulstav Mose og 100 til Tryggelev/Nørreballe. Gulstav nåede vi også at få hængt op inden ynglesæsonen, så i den kommende vinter kommer turen til Tryggelev/Nørreballe.

Tilbage til Bøjden Nor hvor jeg på et tidspunkt fik en videresendt mail fra FVF direktør, hvor i han bad mig om at tage kontakt til afsender, for at jeg kunne høre og referere tilbage, hvad det handlede om. Jo, det handlede om, at en frivillig ved gruppen omkring Kaleko Mølle, Flemming Brandrup, havde set vore fuglekasser i Bøjden Nor, og ville da frygtelig gerne også have nogen sat op ved Kaleko Mølle. Vi aftalte at mødes på stedet, for det var flere år siden jeg sidst havde besøgt lokaliteten. Mødet oprandt, og jeg havde allieret mig med Jette Gandrup, og fra Kaleko Mølle kom Flemming Brandrup, og han havde allieret sig med museumsinspektør Tissel og Lund-Jacobsen. Stedet ville være egnet for 10 mejsekasser, nogle stærekasser og en uglekasse. Samtidig ville de gerne høre, om vi ville kunne være tilstede ved et arrangement og formidle om fugle. Vi talte lidt om hvad de eksakt ønskede og vi fortalte om det koncept, som vi har "rejst" med de senere år. Aftalen blev, at vi skulle vende tilbage med pris på fuglekasser, så de kunne bestemme sig til, hvor mange de gerne ville købe. Og således kom vi så i gang.

Jeg havde formået FVF til at betale nogle ganges kørsel til Kaleko Mølle, og Kaleko Mølle havde fået bevilget penge til 10 mejsekasser. Angående arrangementet så er det blevet til, at vi her i starten af skoleferien den 8.-9.-10. juli skal være synligt tilstede med vores udstillingstelt på plænen ved møllen. Samtidig skal vi også have "Svalspillet" med, så der er lidt aktivt for børnene. Det handler om svalens trængsler på turen til

Sydafrika og tilbage til Danmark. Det afvikles som en slags Ludo-spil, hvor man samler energipoint for at overleve turen og opfostre næste års kuld af svaleunger. Som i Ludo kan man også her blive slået hjem / dø. For realiteten er, at mere end halvdelen af de fugleunger, der flyver sydpå om efteråret, de omkommer undervejs af den ene eller anden årsag. Det kan være vejret i Alperne, jægerne på Malta, Limpinde i Nordafrika, eller sandstorme og tørke gennem Sahara og det kan være sprøjtegifte længere syd på. Sprøjtegifte som er forbudte i Danmark og Europa, men som fabrikkerne gladelig kvit og frit sælger til de ikke så bevidste lande. Det er også det, svalespillet handler om, og vores nu flere års erfaring har givet os et godt indblik i, at det er noget deltagerne har taget til sig. Vi møder jævnligt nogle tidligere deltagere, der kommer og vil prøve spillet igen, for at se om de ikke kunne gøre det lidt bedre. Og samtidig kan vi høre, at nogle af de "historier" som spillepladerne fortæller, dem har de vitterligt tænkt på.

Der for giver det os frivillige enormt meget, at vi bruger de mange timer på vores stande her og der, hvor nogen gerne vil have os. Og lige i disse så omtalte "grønne sags tjeneste" dage, er det også meget vigtigt at få fortalt børnene, at fuglenes tilstedeværelse er ikke en selvfølge, dem er vi også nødt til at passe på, hjælpe dem til nogle bedre forhold generelt. Det koster timer og kræfter og så også lidt økonomi. Så derfor en stor Tak til Fugleværnsfonden, til Kjeld Meiling for at tænke på os, til Kaleko Mølle for at tage godt imod os, og sidst men ikke mindst en stor tak til alle "mine" frivillige fuglevenner, der gang på gang tropper op, når jeg beder om hjælp. Tusind, tusind Tak!

Venlig hilsen

Børge Langkilde Rasmussen,

Mobil 22 21 60 20, Mail borge.lasmussen@gmail.com



1.



2.



3.



4.

5.



Fotos fra:

1. Naturens/Fjordens Dag
Klintebjerg Havn
2. Havnekulturfestival Odense Havn
3. Forårsmesse Haveselskabet i Den
Romantiske Have Sanderumgård
- 4.-5. Ørnens Dag, Stigeø, Odense

Foto: Børge Langkilde Rasmussen